

Wat de vrijeschool ons leert

Geef de techniek en het kind zal gauw leren
Door te kleuren met potlood, in donker en licht
Door te schild'ren in nat, eerst het blad wat te keren
Door te kijken en luist'ren, zie hoe rijker het zicht

Door te werken met woldraad, een mutsje te breien
Door te dansen in vormen, tesamen een lijn
Door te zagen in boomstam, een vogel te vijlen
Zijn wezen te uiten en zichzelf te zijn

Zo raakt het kind aan de kern van het leven
In theater te komen met zijn stem en zijn spel
En aan het papier zijn gedachten te geven
Zo komt veel meer tot uiting dan bij taal of getel

27-02-2022

Thijs de Lange